

Hoe ik bij De Steiger terecht gekomen ben...

- Opgeschreven door een gast van De Steiger -

Graag wil ik u vertellen hoe ik in de steiger ben gekomen. Ik leefde een beetje mijn leventje zoals ik dacht dat het zou moeten.

Ik kom uit een gezin met verlaafd de ouders en mijn eerste taak op de wereld was zorgen voor een ander en stond altijd klaar voor een ander. Maar ik miste iets in mijn leven maar ik wist niet wat. Ik kreeg kinderen, ik kreeg kleinkinderen ik verloor mijn harts vrienden aan kanker. ik verloor mijn vriend aan kanker.

Mijn ernstig zieke jongste zoon kwam weer thuis wonen en toen overleed ook nog eens de vader van mijn kinderen, waar ik een goede band mee had maar vanwege zijn verslaving niet mijn leven mee kon delen.

En toen was ik eenzaam, heel erg eenzaam en niemand zag dat aan mijn buitenkant.

Toen op een dag zei mijn zieke zoon, je gaat toch niet de rest van je leven alleen maar zorgen voor mij hè?

Je wilt toch graag
erop uit eten met
andere mensen.
Toen kwam ik in
de Steiger waar we
warm werden ont-
vangen. Het ging
daar wel over god
en er werd gebeden.

Daar was ik stiekem
mijn hele leven al een
beetje nijdverschierig
naar. En stiekem
ook wel een beetje
jalouus. Want zij
hadden de Heer en
ik niet.

Bij het eerste gebed
en een verhaal uit
de bijbel raakte ik
behoorlijk verdrietig.
Dat bijbel verhaal
ging over mij, er
werd mij verteld.

dat de heer ook van
mij houdt.
Toen kreeg ik van
Sietske en Marietke
een bijbel met een
briefje er in dat
ik een parel in
gods hand ben.

De Steiger is familie
voor mij, ik was op
mijn plek en 100%
geïnteresseerd in de
gasten die daar
vkomen.

Elke week verheugde
ik mij op de woensdag
om gezamenlijk te
eten. Ik leefde weer
helemaal op, de
liefde die ik in
mijn jeugd nooit

heb gehad, geef ik
graag aan anderen.

En ik heb me aan-
gemeld als vrijwilliger
ik doe bijbelstudie
en alphaCursus.

En nu sta ik hier
om te vertellen dat
ik nooit meer alleen
ben, De heer is bij
mij, ik bid en
ben gelukkiger dan
 ooit.

De heer heeft mij naar
de Steiger gebracht.

En dat is de reden
dat ik mij 100%
voor de Steiger inzet.